

## **‘Zullen we een bos beginnen’ – Filosoferen over deel en geheel**

### **Zullen we een bos beginnen**

Graaf een kuil  
en plant je boom  
voorzichtig  
naast de mijne.

Kunnen ze elkaar  
uit de wind houden  
als het stormt

of in de zondagmiddagzon  
samen zwijgen.

En als ze 's avonds  
door de wimpers  
van hun twijgen  
naar elkaar kijken  
beginnen ze al  
op een bos te lijken.

### **Filosofische vragen**

- Is één boom een bos? Zijn twee bomen samen een bos?
- Hoeveel bomen zijn er nodig voor een bos?
- Is het nog een bos als alle bomen zijn omgezaagd? Waarom (niet)?
- Is een boom nog een boom als hij is omgezaagd? Waarom (niet)?
- Is een boom nog een boom als hij in planken is gezaagd? Waarom (niet)?
- Wat gebeurt er met dingen als je ze in stukjes deelt?
- Hoe ver kan je doorgaan met delen?
- Is alles deel van iets groters?

### **Bron**

Gedicht: J. Robben  
uit: ‘Zullen we een bos beginnen?’  
Uitgeverij De Geus, Breda 2008