

Startopdracht bij de les 'Filosoferen als dieren'

Stel dat je zou mogen kiezen, stel dat het zomaar kon, welk dier zou je dan willen zijn?

Waarom zou je graag dit dier willen zijn?

Welke eigenschappen horen bij dit dier? Maak er een woordweb over.



Lijkt jij als mens een beetje op dit dier? Ben je bijvoorbeeld net zo trouw als een hond, zo soepel als een kat, wijs als een uil of sluw als een vos?
